

בית ספר יוחנן הקדוש

אם תרצו אין זו אגדה

כתיבות יצירתיות
מכיתה ד' – ח'

שנת 2010\2011



הקדמה

אנו שמחים וגאים להעמיד לרשותכם לקט יצירות של תלמידינו היקרים לשנה זו. יצירות אלה הן תוצר עבודתנו לשנה זו בתחום ההבעה בכתב שהינו חלק חשוב ועיקרי ברכישת שפה אשר הקדשנו לו חלק ניכר מהשיעורים בגלל חשיבותו.

זו השנה הראשונה שבה אנו מחליטים להוציא לאור חוברת הכוללת יצירות פרי עטם של תלמידינו, מכיוון שאנו מאמינים ביכולות וביצירתיות הטמונות בכל אחד ואחת מהם, החלטנו לא לשמור את היצירות לעצמנו אלא לתת לכם ליהנות יחד אתנו מאוסף של מילים חמות ויפות, כמו כן סגנונות מחשבה שונים ומגוונים שעצבו התלמידים עבורנו. בהתרגשות וגאווה ברצוננו לבשר לכם שאחת היצירות זכתה בתחרות הארצית לכתיבה היצירתית, מחברת היצירה הינה התלמידה קארין סלאמה מכיתה ה', היצירה בנושא השלום, מומלץ מאוד לקרוא.

מורות המקצוע

עביר עודה – עולא אסחאק

תוכן עניינים

יצירות תלמידי כיתה ד'				
עמוד	שם היצירה	שם היוצר	נושא	
9	אמא חייכה	ויאם שדאד	יום האם	
10	הפרח הכי יפה בעולם	רואן חמיס		
10	חלק קטן מאוד ממה שאני מרגישה כלפיך	שאדן חורי		
11	יושב אצלי בלב	גורג חדאד		
12	לעולם עלייך אימא לא מוותר	אנטואן שוקחה		
13	האמא הטובה	לורנה בחית		
13	ואותך לא אשכח לעולם	נאדין סלאמה		
14	יש אלפי כוכבים בשמים	נזאר לאון		
15	לאמנו היחידה!	נואל חורי		
16	אמא היקרה	חנא יעקוב		
17	לעד אשא אותך בליבי	נאדין סלאמה		שיר בנושא בית ספרי

יצירות תלמידי כיתה ה'

עמוד	שם היצירה	שם היוצר	נושא
19	את אימי	קארין ח'ורי	יום האם
20	את אמי ותמיד תהי אתי	ריאן יוסף	
20	אוהב אותך	אסיל אבראהים	
21	אמא יקרה לי	גורג הימו	
22	יום מיוחד	קארין סלאמה	
23	האמא הכי טובה בכל היקום	בשאר חורי	
24	לעולם אי אפשר להחליף אימא	מג'ד עבדו	
25	אמא היקרה שלי	לינא מועלם	
25	אמא זו אהבה, אימא זו שימחה	סול חליל	
26	שיר שלום	קארין סלאמה	
27	החלום שלי	רימא דלאל	
28	לא רק בחלומות	לינא מועלם	
29	השלום חלום או מציאות	בשאר ח'ורי	

יצירות תלמידי כיתה ו'			
נושא	שם היוצר	שם היצירה	עמוד
יום האם	שאדן שריף	המילה הראשונה שהוצאתי מהפה	31
	יארא ח'מיס	יום האם	32
	כתרינה נג'אר	בואי אמא	33
	פסקאל הלון	אוהבת אותך אמא.	34
	איהאב יוסף	אמא	34
	עדי ג'ובראן	אמא נמצאת בשבילנו בכל יום בשנה.	35
	שימא בשר	אמא לך אודה תמיד	36
	עימאד אבו רייא	יברך אותך אלוהים	37
	מישיל חורי	בזכותך	38
	פייסל אבו דאהש	מתנה ליום האם	38
	סאלי מלשה	מהנסיכה שלך	39
	עימאד אבו רייא	הנה השמש עלתה	40
	הנושא זכויות התלמיד	יארא ח'מיס	זכויות התלמיד
עדי ג'ובראן		זכות ולא בחסד	41

יצירות תלמידי כיתה ז1

עמוד	שם היצירה	שם היוצר	נושא
43	אמי אמי	אמין קעדאן	יום האם
44	תודה	שאדי ברגות	
45	יום האם הוא יום מאוד מיוחד בשנה	ראמי סלים	
45	לנצה נצחים	עזמי חג'אזי	
46	אמי	מיאס מואסי	
47	אין חיים בלי אמא	דימה סעד אלדין	
48	אמא מדהימה ועלייך לא נוותר	תימאא מחרום	
49	מילת האם מילה גדולה מאוד	למאה וארי	
50	כדי שתישאר לידי לעד	שרה וישאחי	
51	אהבתי ועדיין אוהבת	אמל וישאחי	
52	שלום שלום	מורגאן קעדאן	

יצירות כיתה ז 2

עמוד	שם היצירה	שם היוצר	נושא
54	אמא, מה היא?	באסל ח'ורי	יום האם
54	יום אם	סחר לוסיא	
55	אימא יקירתי	מגד גריפאת ודימה דיאב	
56	אימא זו אהבה	סילין ח'ליל	
57	בבית לאימא מחכים	ג'ריס ח'ורי	
58	יש דברים רבים חשובים בעולם	ריהאם עודה	
59	שלום, חלום או מציאות?	דימה דיאב	השלום

יצירות כיתה ת 1

עמוד	שם היצירה	שם היוצר	נושא
61	צריך לחלום על העתיד ולא לפחד ממנו	דוניא אלבאש	אני בעוד עשר שנים
62	מי ייתן ויתגשמו חלומותיי	מגד פרח	
62	שלום, מילה כל כך פשוטה	פיסל אדריס	השלום
63	השלום הוא חלום ולא מציאות	מארק סוידאן	
64	על מנת שהשלום לא יישאר רק חלום	אסיל גדבאן	
65	מי ייתן	היתם אבו דאהש	חלום מקווה שאצליח להגשים

יצירות כיתה ה' 2

עמוד	שם היצירה	שם היוצר	נושא
67	אור בקצה המנהרה	נורה סאדר	אני בעוד עשר שנים
68	ולעולם לא אפסיק לשיר	דימה עאזר	חלום מקווה שאצליח להגשים
69	תקווה	ג'וזף מועלם	השלום

יצירות תלמידי כיתה ד'

עמוד	שם היצירה	שם היוצר	נושא	
9	אמא חייכה	ויאם שדאד	יום האם	
10	הפרח הכי יפה בעולם	רואן חמיס		
10	חלק קטן מאוד ממה שאני מרגישה כלפיך	שאדן חורי		
11	יושב אצלי בלב	גורג חדאד		
12	לעולם עלייך אימא לא מוותר	אנטואן שוקחה		
13	האמא הטובה	לורנה בחית		
13	ואותך לא אשכח לעולם	נאדין סלאמה		
14	יש אלפי כוכבים בשמים	נזאר לאון		
15	לאמנו היחידה!	נואל חורי		
16	אמא היקרה	חנא יעקוב		
17	לעד אשא אותך בליבי	נאדין סלאמה		שיר בנושא בית ספרי

אמא חייכה

מאת: ויאם שדאד

קמתי בבוקר ואמא חייכה ילדים יקרים היא אמרה

נשיקה על הלחי היא נתנה ובדיחה קטנה סיפרה

אימי היא היקרה לי בעולם קמה בבוקר בשבילי מוקדם

ארוחת הצהריים היא תמיד עושה אל החוגים אותי מסיעה

מאחל לה הרבה בריאות ושמחה

ותמיד אזכור את מעשיה ואספר אותם לנכדיה

הפרח הכי יפה בעולם

מאת: רואן חמיס

בבית הספר הכינו התלמידים מתנה ליום האם, פרח יפה צבעוני, וכתבו על העלה הירוק:
לאמא היקרה. בדרך מבית הספר ישבה דליה על הספסל מתחת לעץ, עצובה מאוד
וחושבת. פתאום יצאה מבין העצים פיה טובה, התקרבה אל דליה ושאלה אותה: למה את
עצובה? ענתה דליה: עשיתי בבית הספר פרח יפה צבעוני ליום האם, ואיני יכולה לתת
אותו לאמי כי אני יתומה. והתחילה דליה לבכות. אמרה הפיה: אל תבכי ילדונת, את יכולה
לתת אותו לאבא, בטוח הוא ישמח מאוד. אמרה דליה לפיה תודה רבה ורצה הביתה שמחה,
נתנה לאבא שלה את הפרח ואמרה לו: אתה האבא והאמא הכי טוב בעולם. שמח האב
וחבק את בתו ואמר לה: תודה רבה, את הפרח הכי יפה בעולם!

חלק קטן מאוד ממה שאני מרגישה כלפיך

מאת: שאדן חורי- כיתה ד'



אמא היקרה

אמא אני רוצה להודות לך על כל מה שעשית לי

איך את משתתפת איתי במשחקים

איך את דואגת לכל מה שקורה איתי

איך את דואגת לבריאותי

את תמיד רוצה שאני אהיה שמחה, רגועה, מצליחה, חכמה ויפה

אני מאוד אוהבת אותך כמו שאת אוהבת אותי .

המכתב הזה הוא חלק קטן מאוד ממה שאני מרגישה כלפיך.

באהבה

הבת שלך

יושב אצלי בלב

מאת : גורג חדד- כיתה ד'



כבר שנים אני חושב שאין כמו אמא
זו שנתנה לי את חיי
בשמחה ובכאב אמרה "קדימה"
חיזקה אותי מנעוריי
וזה יושב אצלי בלב
כי אותה אני אוהב כל חיי
בשבילה אני מושלם
הכוכב של העולם מנעורי
אמא, בזמנים קשים את הכאב הפנימה
בחיוך כובש היא את כולם הקסימה
את הנפש היא כובשת מבפנים
אמא, מחשבות עולות ומתחזקות בי פנימה
את החלומות שלי תמיד הגשימה
את הנפש היא כובשת מבפנים
כבר שנים אני חושב שאין כמו אמא
זו שבישלה לי מטעמים
כשכשלו רגלי אותי תמיד הקימה
חיזקה אותי כל השנים
וזה יושב אצלי בלב...

לעולם עלייך אמא לא מוותר

מאת: אנטואן שוקחה- כיתה ד'

רק אותך תמיד אוהב מבין כולם
אמא את לי אור השמש שמאיר
כל חיי למענך אמשיך לשיר
יש לך נשמה טובה
חום בלב ואהבה
יום האם יום שמחה
לך וגם למשפחה
אל הלב תמיד יודעת להיכנס
מרגיעה אותי גם אם אני כועס
את סודות ליבי תמיד לך אספר
לעולם עלייך אמא לא מוותר



האמא הטובה

מאת: לורנה בחית- כיתה ד'

ביום אחד, הילד חזר מבית הספר ואמר לאמו: "כל הכיתה יוצאת לטיול בהשתתפות ההורים ביום חמישי בשבוע הבא". אמו של הילד אמרה לו שאינה יכולה להצטרף לטיול ביום זה מאחר והיא עובדת באותו יום.

הילד כעס והיה עצוב מאוד משום שהוא לא יכול להצטרף לטיול בלי אמו. האמא הבטיחה לבנה שהיא תנסה לעשות הכל כדי להצטרף אליו.

בשבוע זה, האמא החלה לעבוד שעות נוספות מעבר לרגיל על מנת שתוכל לסיים את עבודתה מוקדם ותוכל לקחת חופש ביום חמישי על מנת להצטרף לטיול וכך היה.

ביום הטיול, הילד שמח מאוד שאמו הצטרפה לטיול והוא נהנה מאוד לטייל עם חבריו לכיתה. בסוף היום לאחר שטיילו ונהנו וחזרו הביתה, הילד הודה לאמו מאוד.

ואותך לא אשכח לעולם

מאת: נאדין סלאמה- כיתה ד'

אמא שלי, אמא יקרה

את בשבילי האחת והיחידה

את אהבתך תמיד אשמור בליבי

את מלווה אותי בשמחתי ובכאבי

אמא יקרה, אוהב אותך לעד

אעריך, אכבד ואמלא את רצונותייך מיד

אמא שלי, בלעדייך לא אוכל לחיות

ותמיד לצדך ארצה להיות

את הטובה מכולם

ואותך לא אשכח לעולם

יש אלפי כוכבים בשמים

מאת: נזאר לאון- כיתה ד'

רבים הם זרמי המים
אי אפשר לספור את החול
ולא נשכח את קרני האור

אמא יש רק אחת בעולם
כל ילד הוא מושלם בשבילה

מחבקת ברגע עצוב
מחכה לחייל שישוב
לגינה מנשקת בדרך
מפתיעה כשעולים בשנה

בשבילה פרח אחד מהגן
מסוגנן כמו ענק יהלום
וציור או מלאכת יד
יצירה יקרה במיוחד

תודה אמא – נאמר לך!
שאת האחת וכמובן היחידה

לאמנו היחידה!

מאת: נואל חורי- כיתה ד'

שכל השנים עוברות לה מהר בגלל העשייה
שכל העשייה והנתינה נעשית בגלל האהבה
ושהאהבה אלינו קיימת ללא תנאים
האימא שחושבת, דואגת, מתחשבת
מפחדת, והכי הכי אוהבת

שכל השנים מטפחת ומקשטת את ילדיה בחום
האמא שלא רוצה לנוח, שלא תשתוק, ולא
תפסיק, לעשות.

האמא לתפארת שתישאר גברת בין כל
המטלות והעבודות תמצא פינה לעצמה
להישאר נערה- נערה זוהרת וצעירה
כאילו שנמצאת בתחילת דרכה
ואנחנו הילדים שמכירים באהבה כמובנת
מאליה, אנחנו הדורשים והמבקשים, שלא מפסיקים
נהנים מגדולתה של אמא אדמה
- האמא יקרה -

מה עוד נוסף, מה עוד נאמר בשביל לשבח
ולהוקיר את מעשייך המרובים?
העשייה הכי גדולה שלנו לעולם לא
תשתווה לגדולתך

נותר לנו אל ורק להוריד בפנייך את הכובע
ולזכור שאמא שלנו אחת ויחידה
ולעולמים נאה אותה באהבה רבה
מאיתנו ילדייך האוהבים

אמא היקרה

: חנא יעקוב- כיתה ד'

מאת

את הסיבה שאני קיים בעולם הזה,
אני אוהב אותך מאוד כי גדלת אותי.

תודה תודה תודה

אמא יפה שלי עשית הרבה בשבילי

תודה תודה תודה

בנך האוהב

לעז אשא אותך בליבי

מאת: נאדין סלאמה – כיתה ד'

יוחנן הקדוש הוא בית ספרי

שתמיד נמצא בתוך ליבי

מקום קטן עם לב גדול

אהבה, חינוך ושמחה לכל

חינוך לשלום וערכים אנחנו לומדים

כדי להיות מבוגרים משכילים

כאן את חלומותינו אנו בונים

כדי שבעתיד אותם נוכל להגשים

בהערכה רבה אנו זוכים

מפני שאת עבודתנו בתבונה אנו עושים

תודה לכם מורים יקרים

אתם נכס אדיר אותו לא שוכחים

מי ייתן ויחנן הקדוש תמיד יאיר

ואת אורו על חברתנו ישאיר

יוחנן הקדוש הוא ביטי

ולעז אשא אותך בליבי

יצירות תלמידי כיתה ה'

עמוד	שם היצירה	שם היוצר	נושא
19	את אימי	קארין ח'ורי	יום האם
20	את אמי ותמיד תהי אתי	ריאן יוסף	
20	אוהב אותך	אסיל אבראהים	
21	אמא יקרה לי	גורג הימו	
22	יום מיוחד	קארין סלאמה	
23	האימא הכי טובה בכל היקום	בשאר חורי	
24	לעולם אי אפשר להחליף אימא	מג'ד עבדו	
25	אמא היקרה שלי	לינא מועלם	
25	אמא זו אהבה, אימא זו שימחה	סול חליל	
26	שיר שלום	קארין סלאמה	
27	החלום שלי	רימא דלאל	
28	לא רק בחלומות	לינא מועלם	
29	השלום חלום או מציאות	בשאר ח'ורי	

את אימי

מאת: קארין חורי- כיתה ה'

את אימי כול הזמן ולהחליף אותך אני לא מוכנה

לעזור בצדק את יכולה כשיש לי בעיות את מגיבה

להיות בנוח איתך אני יכולה וגם לעזור לך אני מחכה

בלילה את באה ואף פעם לא שוכחת את הנשיקה

את הוילונות את סוגרת ומסתכלת עלי כמו בובה

את יושבת לידי ואומרת לילה טוב מתוקה

את אמי ותמיד תהי אתי

מאת: ריאן יוסף – כיתה ה'

את לידי בכל דרכי

את היקרה בעולמי

את הדרך להצלחתי

את אור יומי

את העולם בשולי

את כל שמחתי

את אמי ותמיד תהי אתי

אוהב אותך

מאת: אסיל אברהים- כיתה ה'

את שתמיד דוחפת אותי להצליח

את שמלמדת את הלקח להרוויח

את שנותנת לי את כל שניתן לתת

את שאוהבת אותי אהבת אמת

את שמראה לי את חצי הכוס המלאה

את שהבאת אותי לאוויר העולם

וחינכת לקבל גם את הלא מושלם

את שהנחית אותי לדרך הישרה

את שהראית שתמיד יש עוד ברירה

את ורק את – אמא היקרה

אני גאה להיות ילדך כי את יחידה במינך

תמיד אהיה כאן לחזק את ידך

ואזכיר לך ולכל אחד אחר :

"שאת אמא מדהימה ועלייך לא אוותר"

אוהב אותך

אמא יקרה לי

מאת: ג'ורג' הימו- כיתה ה'

אמא חשובה לי

אמא את זו שנתת לי את החיים

אמא את זו שנתת לי את הדרך

אמא את זו שנתת לי את החיבה

אמא אני מודה לך

אמא אני מחבב אותך

אמא אני מעריך אותך

אמא כל המלים לא מספיקות

אמא כל המלים לא מביעות

את מה שאני חש כלפיך

אמא אני אוהב אותך

יום מיוחד

שם: קארין סלאמה - כיתה ה'

יום האם הוא יום מיוחד
והוא חשוב לכל אחד
יום שבו אעריך את מעשייך
ולא אשכח את דאגותייך
בכל לילה אשא תפילה
לאמא הכי יקרה
מי ייתן ותישארי חזקה ובריאה
ותמשיכי להעניק לנו הרבה אהבה
אותך לא אשכח לעולם
כי את האדם המושלם
אוהב אותך לנצח
ואיחוליי ליום אם שמח

האמא הכי טובה בכל היקום

מאת: בשאר חורי- כיתה ה'

את האמא הכי טובה בעולם, הכול את עושה בשבילי ובכל מצב את דואגת לי. כאשר אני

חולה בלילה, את נשארת ערה, עוזרת ודואגת לי.

כשאני נופל ונפגע וכואב לי, את מנסה לעודד אותי.

כשיש לי בעיה, את עוזרת לי לפתור אותה.

כשאני לא יודע מה לעשות, את מייעצת לי.

אמא, אין כמוך בכל העולם ותמיד תישארי האימא הכי טובה בכל היקום...

לעולם אי אפשר להחליף אמא

מאת: מג'ד עבדו – כיתה ה'

אמא זאת המילה שאפילו אבא צועק כשקורה לו משהו

אמא היא המילה הראשונה שאני אומר בבוקר

וגם המילה האחרונה שאני אומר בערב

אמא היא הראשונה שפורצת בבכי והראשונה שמנסה להרגיע

אמא היא זו שכואב לה יותר ממני כשאני מקבל מכה

אמא היא היחידה שיכולה -

להלביש אותי, לדבר בטלפון, לאפות עוגה, לדבר אלי

והכול באותו זמן ומבלי להתבלבל

אמא היא הכתובת לתלונותיי, לבעיותיי ולמכאוביי

אך גם היא הכתובת לשמחותיי והצלחותיי

אין כמו אמא, כי אמא היא אמא שלי

אפשר להחליף בית, שם, משפחה, אפילו ארץ

אך לעולם אי אפשר להחליף אמא

אמא היקרה שלי

מאת: לינא מועלם- כיתה ה'

אני אוהבת אותך מאוד. את אמא טובה אוהבת ועוזרת.
אני לא יכולה לוותר עלייך כי את יקרה לי מאוד. אני ואחיי לא יכולים לעשות שום דבר בלעדיך.
את מפנקת אותנו אוהבת אותנו ואף פעם לא אומרת לנו "לא!"
את עובדת קשה מאוד, גם עובדת וגם מנקה את הבית ומבשלת לנו אוכל טעים וגם עוזרת לנו בלימודים, נכון שיש לנו אבא טוב שאוהב אותנו אך הוא אף פעם לא יכול להיות כמוך. כי אמא זו אמא ויש רק אמא אחת.
כל מה שאנחנו מבקשים ממך את עושה לנו בכיף ובאהבה, אבל כאשר את מבקשת מאתנו משהו אנחנו אומרים לך "אוף".
תודה אמא, תודה שאת אמא שלנו.
את האמא הכי טובה בעולם.

אמא זו אהבה, אמא זו שמחה

מאת: סול חליל- כיתה ה'

אנו חוגגים את יום האם בכל עשרים ואחד למרץ	ובתחילת האביב
כשיש שמש זורחת	וגם צמיחה
המשפחות עושות חגיגות	ונותנות מתנות לאמהות
שוקולדים ופרחים	חיבוקים מכל הכוונים
אמהות שמחות	ובנו גאות
לאמהות מאחלים	לחיות יותר ממאה שנים
אימא זו אביב	אימא זו אדמה
יום שמח	אימא יקרה

שיר שלום

מאת: קארין סלאמה- כיתה ה'

שלום היא מילה קטנה עם משמעות גדולה

שוויון לכולם, פיוס וחמלה

תנו לנו לחיות בשלום ובאהבה

ולהגשים כל משאלה ותקווה

נביאים קדושים הטיפו לשלום

אמונה ואהבה בליבנו עד הלום

אז בואו נתחיל במחשבה מעמיקה

ונזכור שהשלום מתחיל בי ובך

ואז תעביר אותו לבני ביתך

ולבסוף לכל סביבתך

הבא תפילה וקריאה גדולה

שיונת השלום

תשמע את קולה

את כנפיה תפרוש ותמריא

ואת השלום לכולנו תביא

החלום שלי

מאת: רימא דלאל- כיתה ה'

החלום שלי הוא עולם בלי מלחמות

בו האנשים חיים בלי בעיות

אין גזענות, אין קיפוח ועם מלא זכויות

בלי כיבוש, עוול, ואדם חי בחופשיות

מרגיש בטוח ושמח, וגם נוסע לכל הארצות

עולם בו האדם חיי בביטחון

עולם בו שכנים זורקים אחד על השני פרחים

לא מרגמות, לא פצצות, וגם לא טילים

יום אחד בטח יבוא וחלומי זה בטח יתגשם

ויפסיק להיות פשוט חלום

לא רק בחלומות

מאת: לינא מועלם- כיתה ה'

אני מאוד רוצה שלום
ולא רק לראות את זה בחלום
שיהיה שקט בצפון וגם בדרום
בבוקר השמש זורחת
באביב הצמחייה פורחת
ותקוות השלום בלבי הקטן תופחת

אך בשמים יש מטוסים
ואולי יש מלחמה עם הפרסים
והילדים על העץ עדיין מטפסים

אני ילדה קטנה
שאין בליבה כל טינה
רוצה רק שלום במדינה
למה לזרוק פצצות על בתים וחנויות
למה לגרום לבכי של ילדים ותינוקות

על שלום כולם מדברים
אך כלום הם לא עושים
כדי שבשלום יחיו כל הילדים
הפלסטינים דורשים
הישראלים מתעקשים
והאמריקאים מה לעשות לא יודעים

שכל אחד קצת יוותר
ולילדיו ידאג לספר
שאת החיים צריך לשפר
אולי החלום יתגשם
ושאף אחד לא יהיה אשם
ונחיה בשלום בעזרת השם

השלום חלום או מציאות

מאת: בשאר חורי- כיתה ה'

בימים אלה נראה שהשלום הוא חלום שרחוק מאוד מהמציאות

ישראל נלחמת בשכנותיה המדינות הערביות.

ישראל היא מדינה חזקה עם התמיכה החזקה ביותר, והיא ארצות הברית.

מצד שני, גם למדינות הערביות יש תמיכה ממדינות חזקות מאוד

למשל: אירן שמפתחת לאחרונה כור גרעיני כפי שידוע לכולם.

יש המון אנשים בעולם אי שם שחולמים לחיות בשלום ולא במלחמה האגרסיבית שקיימת היום.

אנשים לא רוצים להתחבא מטילים במקלטים.

אני חושב שאם תהיה כוונה אמיתית ממדינת ישראל ומהמדינות הערביות לעשות שלום, החלום של הרבה משפחות יתגשם.

אבל אם הצדדים לא רוצים שלום, אז אף אחד לא יוכל לעצור את המלחמה הבאה, בה יהיו טילים ופצצות אטום.

אני חושב ומקווה שמדינת ישראל והמדינות הערביות רוצות שלום, והן יגשימו את החלום של כל המשפחות שעדיין יש להן תקווה.

יצירות תלמידי כיתה ו'			
נושא	שם היוצר	שם היצירה	עמוד
יום האם	שאדן שריף	המילה הראשונה שהוצאתי מהפה	31
	יארא ח'מיס	יום האם	32
	כתרינה נג'אר	בואי אמא	33
	פסקאל הלון	אוהבת אותך אמא.	34
	איהאב יוסף	אמא	34
	עדי ג'ובראן	אמא נמצאת בשבילנו בכל יום בשנה.	35
	שיימא בשר	אמא לך אודה תמיד	36
	עימאד אבו רייא	יברך אותך אלוהים	37
	מישיל חורי	בזכותך	38
	פייסל אבו דאהש	מתנה ליום האם	38
	סאלי מלשה	מהנסיכה שלך	39
	עימאד אבו רייא	הנה השמש עלתה	40
	הנושא זכויות התלמיד	יארא ח'מיס	זכויות התלמיד
עדי ג'ובראן		זכות ולא בחסד	41

המילה הראשונה שהוצאתי מהפה

מאת: שאדן שריף- כיתה ו'

המילה הראשונה שהוצאתי מהפה
כי זו הייתה המתנה הכי יקרה בשבילי
לא אומר לאל אך ו רק תודה
היא זו שלימדה אותי
היא מי שעזרה לי להיות כמו שאני
ונתנה לי ביטחון עצמי
ו עוד המון דברים...

כול דפיקה בלב שלי אומרת
אלוהים תן לה מרץ
בי כול זמן שגדלנו
מלאנו מהכסף כדים
לפניך נשארים קטנים
דברך בשבילינו חמים
אמא אמא מה התיקרת
אלוהי השמים עלה אותך

יום האם

מאת: יארא חמיס - כיתה ו'

האמהות חוגגות	ביום האם
שמחות רבות	ביום האם יש
מקבלים מתנות	ביום האם
בהתרגשויות גדולות	את ההפתעות אנו מכינות
מופתעות ושמחות	האמהות מתכנסות
מידיים חביבות	את המתנות מקבלות
ומפזרות נשיקות	מתרגשות ומתלהבות
בחגיגות ועוגות	ואת היום מסיימות

בואי אמא

מאת: כתרונה נגאר- כיתה ו'

כל האור נגמר הלך לו, אל תלכי מפה גם את

בואי אמא בואי אמא, בואי שבי אתי מעט.

בחלון מכה הרוח, וידיך כל כך חמות

בואי אמא ו ספרי לי איך באים החלומות .

לא איני פוחד בחושך, ואיני רועד בכלל

בואי אמא בואי אמא, שבי אתי עד שאגדל.

אוהבת אותך אמא

מאת: פסקאל הלון – כיתה ו'

לרגל יום האם רציתי לברך אותך...

היום הזה היחיד והמיוחד המיועד ומקודש מכל הלב רק לך.

את מילת החיבה הראשונה.

את שיילדת, את שגידלת, את שלימדת אותי ללכת ולדבר, להפריד ולחבר.

נתתי בכך אמון רב, נתת לי את המרב.

פשוט אין מילים לתאר אותך.

אוהבת אותך אמא.

אמא

מאת: איהאב יוסף- כיתה ו'

את הטובה בין כולם	את אהובת העולם
כי את עושה אותם קלים	החיים בלעדיך לא שווים
איתך הדאגות נעלמות	איתך העיניים נעצמות
ובדרכי את מורתי	יום ולילה את אתי
ובשולי את עולמי	אמי את לי

אמא נמצאת בשבילנו בכל יום בשנה

עדי ג'ובראן- כיתה ו'

נותנת חום אהבה תמיכה ועזרה בכל זמן ובכל מצב.

אני אוהב את אמא לא משנה מה קורה באותו רגע.

ללא נשיקת אמא בכל לילה לא הייתי מצליח לישון.

יום האם מיועד כדי להחזיר את כל האהבה שהיא

נותנת בכל יום, ולהעריך את כל העזרה שלה.

אני מאחל לאמא את כל האושר שבעולם.

אני מקווה שאמא תהיה גאה בי מאוד.

אמא לך אודה תמיד

מאת: שימא בשר - כיתה ו'

אמא את לי יחידה שבעולם.

רק אותך תמיד אוהב מבין כולם

אמא את לי אור השמש שמאיר כל חיי למענך אמשיך לשיר הכוכב מאיר עלי

השמש של חיי

אמא את ... אמא את

אמא את לי כל הטוב שבעולם

אל הלב תמיד יודעת להיכנס

מרגיעה אותי גם אם אני כועס

את סודות ליבי תמיד לך אספר

לעולם עלייך לא מוותר

אמא לך אודה תמיד

בשבילי תמיד עשית

יברך אותך אלוהים

מאת: עמאד אבו רייא- כיתה ו'

אמא היקרה מכולם תהיי לצדי לאורך כל חיי

עם כל מבט אני רואה אותך

עם כל כאב את תמיד לצדי

מי יבין אותי , אם לא אמא שלי

מי תסלח לי , אם לא אמא שלי

חבקי אותי חזק , כל עוד את יכולה

מבקש מאלוהי שישמור עלייך בשבילי לעד

אמא שלי יברך אותך אלוהים

בזכותך

מאת: מישיל חורי- כיתה ו'

אמא בזכותך למדתי הרבה דברים שלא ידעתי מעולם. חינכת אותי למופת.

לא ישנת בלילות כשהייתי חולה. היית לצדי בכל צעד.

אני מודה לך על כל מה שעשית למעני.

מאחל לך הרבה בריאות אושר ועושר ושגשוג.

בנך האהוב

מתנה ליום האם

מאת: פיסל אבו דאהש- כיתה ו'

אמא כתבתי לך את המכתב הזה כמתנה ליום האם וכדי להראות לך את אהבתי אליך .

אמא תודה לך מכול הלב על שאהבת אותי ודאגת לי ועל כל מה שעשית בשבילי. בלעדייך לא הייתי יודע כלום ואת זו שפתחת לי את עיני ולווית אותי בטוב וברע .

נכון שלפעמים את קצת מגזימה מכמה שאת דואגת לי אבל אני יודע שזה לטובתי

אמא אני מצטער אם פגעתי בך אי פעם.

באהבה בנך

מהנסיכה שלך

מאת: סאלי מלשה- כיתה ו'

שם הייתי בתוכך, עטופה בהרבה חום, מוזנת דרך בהרבה אהבה. כשליטפת את הבטן שלך הרגשתי את הליטוף שלך על הראש שלי ועל הכתפיים. לא ידעתי מה מחכה לי אחרי שאשלים את התשעה חודשים בתוך רחמך ותהיתי לכל הקולות ששמעתי מסביבך.

הגיע היום הגדול של המפגש שלנו, שמעתי אותך כואבת ולא הבנתי למה אני מכאיבה לך אבל בסוף ראיתי קצה אור והנה אני פתאום פוגשת אותך ורואה את פנייך. המפגש היה אדיר בעוצמתו, כך הסברת לי, סיפרת לי כמה שהייתי יפה כשנולדתי ואיך שמת אותי על החזה שלך ברגע הראשון שצצתי. סיפרת לי שנוצר סיפור אהבה חדש בעולם בינך לביני וסיפרת על הברכה שנתת לי בדיוק שראית אותי.

הייתי מאוד תלויה בך כשהייתי תינוקת, אני יודעת שסבלת איתי רבות עם כל הטיפולים שעברתי עד תום גיל שנה, סיפרת לי כי בכל פעם ששמת אותי על החזה שלך להניק אותי היית שוכחת את כל הטרחה ואת כל הכאב והייתה אהבתנו מתחדשת כל פעם מחדש.

אני עדיין זוכרת את הימים הראשונים שלי בגן הילדים, עדיין זוכרת את הקוקיות הצבעוניות שלי, השמלות הכי יפות שאהבת לקנות לי נתת לי שם שאני מאד אוהבת והסברת לי את הפירוש של השם שלי. "סאלי" אשר בלטינית פירושו "הנסיכה הקטנה". אמרת לי שאני הנסיכה שלך ושל כל המשפחה.

היום אני ילדה גדולה, יחסית, אני עדיין תלויה בך ולא יודעת אם זה יעבור לי אי פעם. כל מה שאני יודעת שאני אוהבת אותך מאוד ואהיה תמיד הנסיכה שלך ותמיד תהיה המלכה שלי.

את אוהבת אותי מאד ואת זה אני יודעת טוב מאד. בשבילי את המלאך השומר עליי תמיד, את החברה הכי טובה שלי והכי חשוב.. את אמא שלי, הדבר שאני הכי גאה בו בעולם.

מקווה להתבגר ולעזור לך לסחוב את הנטל שעלייך ומתפללת לאלוהים שבשמיים שאוכל להגשים את חלומותינו ביחד ושתהיה גאה בי תמיד.

באהבה מהנסיכה שלך

הנה השמש עלתה

מאת: אבו רייא עימאד- כיתה ו'

הנה השמש עלתה והבוקר האיר

יום חדש התחיל מבעד הפרחים

התקווה שלנו לשלום מתחזקת יום ביום

לא למלחמות ולא לרצחות

לא לשנאה ולא לתאונות

תדאגו על ילדכם תיזהרו על התנהגותכם

השלום בין העמים כמוכן בדרכים

בואו נעשה שמחות בין כל המשפחות

לא משנה דת או לאום לא חשוב צבע או שפה

העיקר מה שבלב ובמעשה הטוב

נחיה לעד ולתמיד בלב טהור ואוהב

זכויות התלמיד

מאת: יארא חמיס- כיתה ו'

במדינת ישראל ישנו חוק המוגדר כחוק לימוד חובה והוא: שכל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל דין. בכל שנת לימודים על המוסד החינוכי לפרסם זכויות וחובות התלמידים שלומדים במסגרתו. זכויות התלמידים מתבססות על חוק כבוד האדם, והם: זכות הגנה מפני פגיעה ברגשותיו ובגופו, הגנה על רכושו הפרטי, ועל סודותיו. שמירה על הייחודיות של כל תלמיד ללא אפליה של גזע, דת או מין.

זכותו של כל תלמיד ללמוד בתנאים נוחים, להשתייך מבחינה חברתית, לזכות לשוויון הזדמנויות, לזכות להגשמה עצמית ולמימוש יכולתו וכישורונותיו בלימודים. זכותו גם להביע בחופשיות את רצונותיו ורגשותיו.

כל תלמיד זכאי שיקשיבו לו, יכבדו אותו, ושיהיה שותף בקביעת החוקים בבית הספר שיבטיחו את זכויותיו, וישתתף בהחלטות הקובעות את גורלו.

זכות ולא בחסד

מאת: עדי ג'ובראן- כיתה ו'

שנים רבות ויפות מתבזבזות בבית הספר ובלמודים, במקום שאני חושב שלא נותן את הזכויות האמיתיות והחשובות לפי דעתי. זכותו של התלמיד שהמקום שבו יעביר את רוב זמנו בשנים היפות שלו יהיה בטוח, מודרני ונעים.

זכותו של התלמיד שיהיה בבית הספר שירותים נקיים והפסקות רענון.

זכותו של התלמיד לקבל יחס טוב, כבוד ראוי, להקשיב לו ולשמוע את דעתו, שהמורים והצוות יהיו מתחשבים יותר ושיתחשבו בדעות התלמידים.

מזכויות התלמיד לקבל את הידע הנחוץ לגיל שלו, ובמקום תומך, בטוח, מעודד ומעניין.

אני חושב שמזכויות התלמיד גם שיהיה לפחות פעם אחת בשנה פעילות

שלא קשורה ללימודים או מחוץ לבית הספר.

וכמו שיש הרבה זכויות יש גם מחויבויות, אם התלמיד רוצה את הזכויות שלו צריך גם לתת למורים והצוות את הזכויות שלהם.

יצירות תלמידי כיתה ז1

עמוד	שם היצירה	שם היוצר	נושא
43	אמי אמי	אמין קעדאן	יום האם
44	תודה	שאדי ברגות	
45	יום האם הוא יום מאוד מיוחד בשנה	ראמי סלים	
45	לנצה נצחים	עזמי חג'אזי	
46	אמי	מיאס מואסי	
47	אין חיים בלי אמא	דימה סעד אלדין	
48	אמא מדהימה ועלייך לא נוותר	תימאא מחרום	
49	מילת האם מילה גדולה מאוד	למאה וארי	
50	כדי שתישאר לידי לעד	שרה וישאחי	
51	אהבתי ועדיין אוהבת	אמל וישאחי	
52	שלום שלום	מורגאן קעדאן	

אמי אמי

מאת: אמין קעדאן-כיתה ז' 1

הלוואי אמי שאוכל לחזור לילדותי

חבקי אותי נשקי אותי אהובתי

הבן שלך תמיד אוהב

תמיד מעריך תמיד יושב

ומסתכל על העולם

רואה אם יפה מכולם

החיוך שלך בזכרוני

ולא אשכח לעולמי

ריח האביב בנשמתך

מריחים אותו כשעוברים לידך

חבקי אותי נשקי אותי אהובתי

אמי אמי אמי

תודה

מאת: שאדי ברגות – כיתה ז1

אמא כשהמציאו אותך יצרו מלאך, תומך, אוהב ודואג .

תודה לאלוהים על אמא נהדרת

אמא יפה ואמא מוכשרת

תודה לך, על מה שנתת לנו כל כך הרבה שנים

על מה שהענקת לנו מאז שאנו בחיתולים

תודה לך אמא על מה שאת עושה למענינו

כי כל הדברים בזכותך ולא בזכותינו

את זו שנותנת לנו את השמחה והמרגש.

את האוכל החם שמחכה בסירים

החולצה שצריכים נקייה ומגוהצת

את פשוט כוכב נוצץ נותן בלי לבקש

את אמא מושלמת, את אמא גדולה

בטוב וברע, תמיד בסביבה

יד מלטפת ואוזן קשובה

תודה לאלוהים שיש לנו אותך

את מלכה, את אוצר, את מלאך.

שתהיה לך שנה מאושרת

מלאה שמחות וריגושים

ושתזכי לחיים ארוכים

אז אמא אל תפסיקי להיות שמחה

כי בשבילנו את המתנה הכי יפה!

אין כמוך, אמא, את האחת ויחידה

וכל מה שנותר זה להגיד לך...

תודה

יום האם הוא יום מאוד מיוחד בשנה

מאת: ראמי סלים – כיתה ז' 1

היום הזה מאפשר לנו להודות לאימהות שלנו, על כל מה שהן עושות עבורנו, על זה שהן גידלו אותנו בצורה הכי טובה שהן יכולות, על החינוך הטוב ועל האהבה העצומה שהן נותנות.

להודות על התמיכה ברגעים הקשים, העזרה כשנזקקנו לה, על החיבוקים ברגעים העצובים, הפרגון בעת ההצלחה ויותר מכל על האמון הגדול בנו, ילדיהן.

להודות על הדאגה, הנדיבות והנתינה הבלתי נגמרת.

יום האם הוא הזדמנות להראות את הערכתנו הגדולה לאימהות שלנו.

להראות להן כמה הן מיוחדות, ולהחזיר להן אהבה.

לנצח נצחים

מאת: עזמי חגאזי כיתה ז' 1

האם היא מלה מאד קטנה באותיות אבל מכילה הרבה אהבה, דאגה, תמיכה והתרגשות.

אמא, את הדבר הכי יקר לי בעולם, אני מרגיש בגעגועים אליך אפילו כשאת איתי, וכל מה

שאעשה למענך לא יכול להחזיר לך לו מעט מהעזרה והשמחה שהענקת לי.

גם אלוהים הקדיש את האם והזכיר אותה ונתן לה כבוד מיוחד בכל הדתות שגן העדן נמצא מתחת לרגליה

אמא היקרה, בכל יום אני מתפלל שאלוהים יאריך את ימיך ויאיר את פניך, ושתיי תמיד שמחה

אמא היקרה, תמיד אשתדל לגדול כרצונך ותמיד רוצה שפניך יהיו שמחים ועליונים לנצח

אמא היקרה, היית ותהיי הדבר הכי יקר לי בעולם לנצח נצחים.

אמי

מאת: מיאס מואסי

תמיד היא

והיא תמיד

מי היא?

תמיד היא ששואלת

והיא תמיד שדואגת

תמיד היא שתומכת

תמיד היא

והיא מי?

תמיד היא שנותנת

והיא תמיד שמחבקת

תמיד היא שמלמדת

והיא תמיד מנשקת

תמיד היא

והיא מי אלא אמא שלי

שבזכותה אני קיים

היא האמא שלי

תמיד היא

אין חיים בלי אמא

מאת: דימה סעד אלדין – כיתה ז

אין חיים בלי אמא
אני אוהבת אמא
אבל האהבה לא מספיקה
לא ישנת בלילה
ודאגת לבריאתינו
את מרגישה בנו בכל מצב
עם שמחתינו ועם צערינו
את לנו החיק החם
שאליו נצמדים בכל מצב
אמא,, אמא
אין חיים בלי אמא
כל מתנה שנותנים לך
לא מספיקה לגמול לך
על המסירות והאהבה
שאת מעניקה לנו
את גידלת אותנו באהבה
ונתתהמון מזמנך ומכוחך
אמא... אמא
אין חיים בלי אמא

אמא מדהימה ועלייך לא נותר

מאת: תימאא מחרום- כיתה ז' 1

את שתמיד דוחפת אותנו להצליח
את שמלמדת את הלקח להרוויח
את שנותנת לנו את כל שניתן לתת
את שאוהבת אותנו אהבת אמת
את שמראה לנו את חצי הכוס המלאה
את שאף פעם לא טועה
את שהבאת אותנו לאוויר העולם
והינכת לקבל גם את מה שלא מושלם
את שהנחית אותנו לדרך הישרה
את שהראית שתמיד יש עוד ברירה
את ורק את – אמא היקרה
אני גאה להיות בתך כי את יחידה במינך
תמיד אהיה כאן לחזק את ידך
ואזכיר לך ולכל אחד אחר :
"שאת אמא מדהימה ועלייך לא נותר"

מילת האם מילה גדולה מאוד

מאת: למא הוארי- כיתה ז' 11

מילת האם מילה גדולה מאוד

במילה אחת ובמאות

בדקה אחת או בשעות

להסביר אותה לא יכולים באלפי נסיונות

כמה אומרים כמה מדברים

בספר אחד או במליוני ספרים

להגדיר אותה הם לא מצליחים

כי מה שבאמת צריך אדם

הוא לצעוק ולומר בקול רם

"אמא נמצאת את פה או שם"

אותך אוהבים כולם

בכל מקום ובכל זמן"

כדי שתישאר לידי לעד

מאת: שרה וישאחי – כיתה ז 1

אמא יקרה לי

אמא נפלאה

אין בפי מילים

ואף לא הטובים שבחרוזים

כדי לבטא את אהבתי אליך

ואת הערכתך לכל הקרבותך

היית לי תמיד משענת ותמיכה

וקיבלת את שגיאותי תמיד בסליחה

בזמן שבכיתי ניגבת את דמעותי

וסלחת לי תמיד את החמור שבענוותי

לא חסכת ממני את אהבתך

והרעפת עליי את חמלתך

אלוהי אני מתפללת אליך

שתשמור את אמי מתחת לכנפיך

ותרחיק ממנה כל מרד כדי שתישאר לידי לעד

אהבתי ועדיין אוהבת

מאת: אמל וישאחי – כיתה ז 1

אהבתי ועדיין אוהבת
ועלייך לא מוותרת
כי את אהבתי הדגולה
אנא קבלי מתנתי הצנועה
בימים דאגת
ובלילות לא ישנת
מלבך נתת
ואני לא טרחתי
ואפילו לא אמרתי
תודה
סליחה שעייפתי אותך
אבל לא אאכזב אותך
אימא

שלום שלום

מאת: השם: מורגאן קעדאן-כיתה ז 1

האם זה מציאות או חלום
כולם שרים כולם כותבים
על השלום כולם מדברים
השלום הוא חלום לשני עמים
פלסטינים וישראלים

האם יבוא השלום או שזה סתם חלום

מדברים עליו בלי מעשים
יש הרבה מה לקיים ולהגשים
אז למה כולנו מחכים

את הנשק והשנאה לשים בצד
לעמוד ערבי יהודי מחזיקים יד ביד

כולנו נחיה בשלום ואהבה
והעולם יכוסה בשמחה

האם יבוא השלום

האם האם ???

או שזה סתם חלום

יצירות כיתה ז 2

עמוד	שם היצירה	שם היוצר	נושא
54	אמא, מה היא?	באסל ח'ורי	יום האם
54	יום אם	סחר לוסיא	
55	אימא יקירתי	מגד גריפאת ודימה דיאב	
56	אימא זו אהבה	סילין ח'ליל	
57	בבית לאימא מחכים	ג'ריס ח'ורי	
58	יש דברים רבים חשובים בעולם	ריהאם עודה	
59	שלום, חלום או מציאות?	דימה דיאב	

אמא, מה היא?

מאת: באסל ח'ורי כיתה 2ז

אמא היא אדם יקר מאוד שקשה לנו לדמיין את החיים כשמאבדים אותה.

בזבזה שנים רבות מחייה רק בגלל שהיא רוצה לגדל ילדים חכמים ו מוצלחים בחיים. היא הפנינה של ליבנו היא תהיה התקווה היחידה בחיינו והיא תהיה איתנו לנצח ובעיקר כאשר אנחנו צריכים אותה, אם אלוהים יתן לי להגשים לפחות משאלה אחת אז הייתי אומר הלוואי שאלוהים יתן לאמי את חיי נצח.

יום אם

מאת: סחר לוסיא- כיתה 2ז

יום כיף

ביום האם נתן לאמא הפתעה

ותהיה לה שמחה גדולה

ביום האם יתחיל האביב

ונקטוף לאמא פרחים

בכל המשפחה יש אהבה

ותשרור הרגשה טובה ושמחה

ביום האם נביע לאמא הערכה

ומחבקים אותה בצורה חמה

אמא יקירתתי

מאת: מגד גריפאת ודימה דיאב -כיתה ז2

אמא אמא יקרתתי

נתנת לי הכל וטפלת בי

קולך הערב מהדהד בי

ומילותיך כמו שיר בליבי

האדם היקר בכל העולם

הטוב ביותר מבין כולם

וליד ילדיך את נמצאת למזלם

חפשתי בכל פינה

מילה יפה

להגיד לך ביום שלך

היום שבו מפנקים אותך

נתנת לי אהבה

וחייכת לי בשמחה

ביום זה פרחים יפים

ונשיקה גדולה בפנים

רק רציתי לומר תודה!...

אני אוהבת אותך אמא

אימא זו אהבה

מאת: סילין חליל – כיתה ז2

אימא זו שימחה

אימא זו אהבה

אנו חוגגים את יום האם בכל עשרים ואחד למרץ ובתחילת האביב

וגם צמיחה

כשיש שמש זורחת

ונותנות מתנות לאמהות

המשפחות עושות חגיגות

חיבוקים מכל הכוונים

שוקולדים ופרחים

ובנו גאות

אמהות שמחות

לחיות יותר ממאה שנים

לאמהות מאחלים

אימא זו אדמה

אימא זו אביב

אימא יקרה

יום שמח

בבית לאמא מחכים

מאת: ג'רייס ח'ורי – כיתה ז2

בבית לאמא מחכים
עושים לה מסיבה
ונותנים לה מתנה
אותה מכבדים
וגם מעריכים
לא עושים לה תעלולים

אני ואחותי מהרהרים
האם היא תהיה שמחה
ותגיד לנו תודה

בלילה יצאנו למסעדה
ושם הזמנו ארוחה
אכלנו אוכל טעים
והוספנו קצת ממתקים
וחזרנו הביתה שבעים
וגם שמחים

יש דברים רבים חשובים בעולם

מאת: ריהאם עודה - כיתה ז'2

יש דברים רבים חשובים בעולם
החשובה מכולם היא אמו של האדם.
לא מספיק לתת לה ברכה
מכיוון שהיא אישה למופת ואמא נפלאה
מחנכת, מגדלת, תומכת ואוהבת לעזור
בכל בעיה, צרה ודרך הומור
ביום האם לכבודה הפרחים פורחים
והעצים מבלבלים וענפיהם ירקרקים
חיבוקים, חום ואהבה מרעיפה בנדיבות
אמא אנצור אותך בלבי לצמיתות
כל מה שנותר לומר לה תודה
ולצרף נשיקה ומתנה

שלום, חלום או מציאות?

מאת: דימה דיאב, ז2

כל הזמן אני חולמת אין שלום רק מלחמת
אין קשר בין מדינות רק המון גבולות ורגשות
מה שהאנשים רוצים זה הגנה ואהבה!
לא פחד רק שמחה די עם הדמעות, איפה התקוה?
אל תחכו ליונת השלום צריכים לעמוד ולהפסיק את הכיבוש
איפה המשא והמתן, איפה הצמחים וענפי הזיתים?
אין עבודה אין שמחה
אין שלום רק מלחמה
אין תקוה רק דמעות
והרבה חלומות על השלום
כמה זה יפה לראות את יונת השלום
להרגיש בשמחה! ולראות את הפחד עוזב את האנשים
לראות כמה זה יפה הריח של שלום ואהבה והגנה...!

יצירות כיתה ת1

עמוד	שם היצירה	שם היוצר	נושא
61	צריך לחלום על העתיד ולא לפחד ממנו	דוניא אלבאש	אני בעוד עשר שנים
62	מי ייתן ויתגשמו חלומותיי	מגד פרח	
62	שלום, מילה כל כך פשוטה	פיסל אדריס	השלום
63	השלום הוא חלום ולא מציאות	מארק סוידאן	
64	על מנת שהשלום לא יישאר רק חלום	אסיל גדבאן	
65	מי ייתן	היתם אבו דאהש	חלום מקווה שאצליח להגשים

צריך לחלום על העתיד ולא לפחד ממנו

מאת: דוניא אלבאש, כיתה ח-1

מי מאיתנו לא חושב על עתידו ולא מפחד ממנו.

כל אדם ממתין ומפחד ממחר, מפני שהעתיד הוא דבר מסתורי,

לא יודעים מה יקרה בו. לכן כל אחד חושב עליו בצורה שונה.

כל שנה עוברת כהרף עין ואני עדין לא חשבתי על עתידי ולא דאגתי מה אהיה כשאגדל. אני לא אומרת שעתיד די לא מענין אותי אלא להפך הוא כל כך מענין אותי שאני מפחדת לחשוב עליו.

לאחר הרבה מחשבות על הנושא.. הגעתי למסקנה שאף על פי שהעתיד מפחיד.. צריך לחשוב עליו ולדאוג ממנו.. הרי גם אני בן אדם וגם לי יש תקוות ושאיפות.. וכתוצאה מכך התחלתי לחשוב על עתידי בצורה אופטימית.. שאני יכולה להצליח בחיים שיש לי את היכולת לעלות על דרך המלך. וכשאהיה גדולה אתעסק ואעבוד בעבודה שבה אני יכולה לעזור לאנשים וילדים שצריכים סיוע ועזרה, אף על פי שאני לא יודעת מה תהיה העבודה הזאת אך אני בטוחה שאצליח בה ואעזור לכל איש שנזקק לעזרתי, כך שכל האנשים יכירו אותי וכשאמות יזכרו אותי ושאהיה אישה מפורסמת ששמה הולך לפנייה.

*צריך לחלום על העתיד ולא לפחד ממנו.

מי ייתן ויתגשמו חלומותיי

מאת: מג'ד פרח, כיתה ח 1

בדרך כלל, לכל בן אדם יש חלומות ושאיפות גם לי יש.
כשהייתי קטן תמיד רציתי להיות שחקן כדורגל אבל הזמן היה עובר ודעתי הייתה משתנה,
ועכשיו אני אוהב לעזור לאנשים, לשם כך אני חופץ להיות רופא שאעזור לאנשים פצועים
או חולים. אבל, אני רוצה להיות רופא לא רק בגלל שאני אוהב לעזור לאנשים, אלא משום
שנושא זה מעניין אותי מאוד.
אנשים אומרים לי שזהו מקצוע קשה, אבל אני חושב שתמיד יש אור בקצה המנהרה.
אם אצליח להיות רופא ולהיות עשיר, לא אהפך לעכבר ששוכב על דינרים, תמיד אעזור
לעניים ואתרום לאגודות
ואם תחול מלחמה בין ישראל ופלסטין אוכל לעזור לנפגעי המלחמה
בנוסף לחלום זה יש לי תקווה שהפלסטינים יקבלו בחזרה את אדמותיהם וזכויותיהם.
כולי תקווה שהשלום ישרור באזורינו, מי ייתן ויתגשמו חלומותי.

שלום, מילה כל כך פשוטה

מאת: פייסל אדריס-כיתה ח 1

שלום, מילה כל כך פשוטה.
אין בה שחור של מלחמה.
אין בה אדום של דם ואימה.
אין בה דמעות של אימהות שכולות, ובכי ילדים ונשים אלמנות.
אך אני מרגיש שיש במילה זו חלום, חלום אני בספק אם יגיע בעוד יום.
הוא עתיק מאוד וגם חדש. שיבוא יום בהיר משמש ומתוק מדבש. שיבוא יום עם שקט של
שלווה, עם שקט בלי פצעי מלחמה. אז אל תגידו יום יבוא, כי הוא לא יבוא לבד. בואו
נלמד מהעבר, נשלב יד ביד, ונשיר לשלום כדי שלא נבכה לעד!!

השלום הוא חלום ולא מציאות

מאת: מארק סוידאן, כיתה ח1

השלום הוא חלום ולא מציאות
וקשה להשיגו במדינה נטולת זהות
בשלום אין מלחמות
יש הבנה בין עמים ומדינות
השלום הוא חזון של אושר וחיים
בלי השלום אין חיים יפים
להגשמת חלום נחוץ מאמץ וכוח עליון
באין שלום יש הרס מוות וכישלון
נחצה את הגדרות חופשי חופשי
זה השלום שלו מצפים
לא תהינה מלחמות בין מדינות ואנשים

על מנת שהשלום לא יישאר רק חלום

מאת: אסיל גדבאן, ח-1

אני נולדתי כמו כל הילדים, ילדה קטנה, סקרנית, שובבה ויש לי הרבה חלומות.

פעם חלמתי להגיע לירח אבל לא הצלחתי כי זה היה רק חלום, ופעם נוספת ניסיתי לטוס במטוס, גבוה מאד בין העננים ולשחק עם הציפורים אבל גם לא הצלחתי כי זה היה גם חלום!

היו לי הרבה חלומות גדולים וקטנים, אמיתיים ודמיונים אבל החלום הכי חשוב בשבילי הוא השלום. השלום הוא חלק הארי לחיים בטוחים, טובים ויעלים מלאים אהבה והתעניינות..... בעיני השלום הוא חלק הארי כי: על מנת שהתינוק יגדל צריך שלום, על מנת שהחלום יתגשם, שהתלמיד יצטיין שהחולים יחלימו שהפרחים – עצים – ציפורים יגדלו זקוקים לשלום!! כי השלום כמו אור השמש שבלעדיו אין חיים! ☺

השלום הוא לא רק בין שתי מדינות או בין שתי ארצות, השלום מתחיל בתוך האדם, בין המשפחה עם האחים והאחיות, הבנים והבנות הקטנים והמבוגרים, עם השכנים והחברים. אשר אנחנו צריכים להפיץ את האהבה ולשקול ולעשות דברים טובים ולשכוח את המלחמות ומקרי האלימות בין בני האדם כי בסופו של דבר רק גורמים לצרות, מות, כאב, מחלות ושנאה!

ולכן אני מתחננת בפני כל האנשים שיעזרו לי להשיג את חלומותי, והחלום העיקרי השלום בחפזון וכהרף עין כי היום הוא הזמן הנכון ואם לא נמהר אז בסוף נתחרט!!

אני לא מבקשת מכם דברים קשים, רק דבר מאוד לא צריכים לשקול הרבה רק להיות כולנו יד אחת ולגייס כל הכוחות והמשאבים החיובים על מנת שהשלום לא ישאר רק חלום !! ☺

מי ייתן

מאת: היתם אבו דאהש- כיתה ח 1

היום, בתורי תלמיד העולה על דרך המלך בחיי, חולם במשהו שאני רוצה להגשימו. רואה עתיד מוצלח. ובנוסף על כך מאמין שבעתיד יצא ממני משהו שיביא תועלת לבני אדם.

מעכשיו אני רואה את העתיד שלי בעוד עשר שנים, רופא מוצלח המספק לאנשים נזקקים את כל צרכיהם. לחלום זה אני צריך להשתדל ולעבוד כדי להגשימו! אם אשב ולא אדאג לעתידי ולא אשים את שאיפותיי, אני לא אשיג דבר. להיות רופא זה דבר קשה אך אני אשתדל להשיג אותו. אני רואה מעכשיו את ההורים שלי שגאים בכך שלהם, את אמי העליזה שחלומה מתגשם בהיותי רופא, את אבי שעומד בדיבוריו: כל פעם הוא אמר לי שהוא ייתן לי מה שארצה, אבל העיקר שאצליח, את האחים שלי הגאים בי ...

בנוסף על-כך רואה את אשת חלומותיי עומדת לידי, עוזרת לי בכל דבר.

בסוף...אני רוצה לומר שהדבר הכי חשוב בשבילי הוא לראות את הוריי שמחים בשבילי בהיותי איש מוצלח: הבן הקטן שלהם, גדל והפך לרופא – עיזה: מי שיטרח בערב שבת יאכל בשבת.

יצירות כיתה ח 2

עמוד	שם היצירה	שם היוצר	נושא
67	אור בקצה המנהרה	נורה סאדר	אני בעוד עשר שנים
68	ולעולם לא אפסיק לשיר	דימה עאזר	חלום מקווה שאצליח להגשים
69	תקווה	ג'וזף מועלם	השלום

אור בקצה המנהרה

מאת: נורה סאדר, כיתה ח2

להגיד את האמת, בכל פעם אני רואה את עצמי כדמות אחרת בעתיד, אולי זה מפני שאנחנו משתנים בגיל הזה, והדעות משתנות או שמושפעים מכל מה שמתרחש סביבנו... כשהייתי קטנה ראיתי את עצמי אולי כפיה, או נסיכה, כשגדלתי קצת יותר ראיתי את עצמי עובדת במקום מסחרי, ליד הקופה...אכן כן, זה מה שרציתי להיות כי אז עובדי הקופה הם היחידים שראיתי אותם מקבלים את הכסף בצורה ישירה באותו זמן, זה כל מה שעניין אותנו.

מה שברצוני להגיד כשאנחנו מתבגרים שנה אחרי שנה דעותינו, דמותינו ובכלל זווית הראיה שלנו אל העולם משתנה, אז אם שואלים אותי עכשיו איך אני רואה את עתיד צר לי לומר שאני אפילו לא יודעת, במילים אחרות, ישנה דרך ארוכה עוד לפניי, ובכל שנה אני אולי משנה את דעתי אך, שאיפופי לא ישתנו והם שאני אהיה מצליחה ובריאה ... כי הסוד של החיים הוא הרגשה טובה ותמיד לדעת שיש אור בקצה המנהרה אף על פי שלפעמים אנחנו נותנים לחיים לקחת אותנו למקומות ותחושות לא רצויים כך שבימים אלו, התשובה לדברים שמעניינים אותי הם, ריקוד, אוהבת לכתוב, ולנגן למשל כך אני מביעה את רגשותיי. אך, אם בזה אני אעסוק בעתיד זו שאלת המיליון השאלה שלצערי או ההפך לשמחתי, התשובה עדיין עם סימן שאלה גדול, שאני מקווה שהחיים יוארו בפני ובפני כל בני גילי, ובעוד עשר שנים נשיג מה שנרצה, כי הרי חשיבה חיובית מביאה תוצאות חיוביות. צריכים רק להאמין, להאמין ובנוסף לכך להגיד שאני כן מסוגל, זו עצתי לכל בני גילי ובמיוחד לעצמי...!! ושלא יחשכו עיני כי בדרך הזאת אשיג את מבוקשי...

ולעולם לא אפסיק לשיר

מאת: דימה עאזר-כיתה ח 2

אם אנחנו שואלים מאה אנשים על החלומות שלהם נקבל מאה תשובות שונות. בגלל שלכל אדם יש חלום אישי שיאיר את חייו ויהיה יותר עליז ושחייו יהיו מלאים בששון וחדווה.

אך אם שואלים אותי מה החלום שלי התשובה תהיה שיש הרבה חלומות שאני מקווה להגשים, וכל פעם שאני מסתכלת לעבר האופק אני חושבת ויודעת שיש אור בקצה המנהרה כדי להגשים את חלומותי.

אבל החלום שאני רוצה להגשימו הכי הרבה זה להיות זמרת מוצלחת וששמי ילך לפניי, בשבילי המוזיקה היא חלק הארי בחיים שלי, בכל פעם שאני שומעת צלילים אני מרגישה שלבי פועם לקצב שלהם, אני מרגישה שהם עוברים דרכי, שהם נמצאים בתוכי, יתר על כן כאשר אני שרה, המילים יוצאות מלבי ולפעמים אני מתבטאת בשירים ואומרת מה אני מרגישה דרכם.

בכל פעם שאני מרגישה עצובה ומאוכזבת אני מיד מתחילה לשיר ומרגישה טוב יותר מיד, אני אעשה הכול כדי להגשים את החלום שלי אבל בעיקר אני אנסה להישאר עם האנשים שאני אוהבת ולהיות מאושרת כי אם אני אעשה זאת ואהיה מאושרת אני אשאר אופטימית ותמיד תהיה לי תקווה בלבי שאני אמשיך ואשיג את החלום שלי, נוסף על כך אני אשתדל להישאר קרובה למשפחתי ולחברים שלי כדי שיתנו לי תמיכה להמשיך ולעולם לא לוותר על החלום שלי.

אני אמשיך להשאיר תקווה בלבי כדי להגשים את חלומי, אבל אם אני לא אצליח אני תמיד אשאיר את החלום בזיכרונותי,

ולעולם לא אפסיק לשיר.

תקווה

מאת: ג'וזיף מועלם

אלוהים ברא את בני האדם כדי שיחיו בשלום ביחד, כדי שיתקדמו בחיים ויפתחו את הארץ.

השלום זה דבר חשוב בחיים ובלי שלום אתה לא יכול לחיות.

כי אם אין שלום כל הזמן אתה חי בפחד ודאגה, אבל עם שלום אתה חי באושר, ששון רוגע ובלי פחד. כשיש שלום מדינות יכולות להתפתח יותר טוב כי הן לא מבזבזות כסף על צבא, מלחמות אלא משקיעות כסף בחינוך ומדע דבר שיאיץ את התפתחות המדינה מבחינה מדעית ומבחינה כלכלית. בימים אלו יש המון מלחמות במקומות שונים בעולם, בין מדינות אחדות. השלום בינן הולך ונעלם. והשלום הפך להיות חלום רחוק כשהוא בעצם אמור להיות מציאות.

המלחמה בימינו קיימת לא רק בין מדינות אלא בין אנשים פרטיים, בין משפחות, בין עדות ובין כל שני אנשים שונים. בימינו יש המון מקרי רצח, כל יום אנחנו רואים ושומעים בחדשות על רצח חדש. יש גם סוגי רצח שונים אך כולם בסופו של דבר הם רצח, וחיי אדם נהרסים בגלל זה.

לבני האדם חלום, שיחיו בשלום שלווה ובשקט. אבל במציאות אין שלום. והמנהיגים מנסים שיהיה שלום בין המדינות אבל הם לא מצליחים לעשות זאת. כמו ישראל ופלסטין כל הזמן מנהיגי ישראל ומנהיגי פלסטין נפגשים ומנסים להגיע להסכמי שלום אבל כל מאמצייהם עולים באש.

כולנו רוצים שהשלום יהיה מציאות, ושכל העולם ישרור שקט.

אך השאלה היא האם החלום הזה אכן יתממש ???!